



Het Parool



Geschiedenisles met lego om kinderen enthousiast te maken

Groep 8 van basisschool De Peppelaer in Haarlem krijgt geschiedenisles via legofiguren. Ideetje van docent Daniël Ponsen (37).

Tom Grosfeld 27 oktober 2020, 8:54



Weer eens wat anders.

“Ja, het idee ontstond een paar jaar geleden op de pabo. Ik was op zoek naar manieren om lego in te zetten voor de klas. Ik gebruikte een Romeins figuur als introductie voor een geschiedenisles, en de kinderen werden daar heel enthousiast van.”

Bouwt u zo'n figuur zelf?

“Ja, de meeste wel. Ik kan ze herkenbaar nabouwen. Een Romeinse legionair is heel algemeen. Maar de generaal Scipio Africanus herken je zo.”

Kost dat veel tijd?

“Ja, honderden uren. En het was ook niet gratis. Soms had ik een specifieke torso uit Amerika nodig. Vincent van Gogh heb ik zonder basisstuk helemaal nagebouwd met allerlei verschillende onderdelen uit diverse sets. Voor een paar figuren heb ik zelfs onderdelen speciaal moeten laten maken.”

Hoeveel van die figuren heeft u?

“Het zijn er nu meer dan zeventig, ze staan opgesteld in de klas, op een lange tijdlijn, van de prehistorie tot nu. Ze staan ook [allemaal op mijn website](#). Zo kunnen leerlingen er ook zelfstandig mee aan de slag. In de klas pak ik zo'n figuur erbij en vertel ik er een mooi verhaal over. Op die manier hoop ik de kinderen te enthousiasmeren voor het vak geschiedenis.”

U was als kind vast weg van lego.

“Zeker. Voordat ik de pabo ging doen, was ik een korte periode werkloos en moest ik iets omhanden hebben. Toen heb ik mijn oude ridderlego van zolder gehaald. De liefde ervoor is dus weer aangewakkerd, in lego-terminen noemen ze dat de *dark ages*: als kind ben je gek op lego, dat raak je kwijt, en dan pik je het als volwassene weer op.”